

GREEK ORTHODOX CHURCH OF THE ANNUNCIATION YORK, PENNSYLVANIA WWW.AGOCY.ORG

THE LADDER

JANUARY & FEBRUARY 2025



Theophany-Jan. 6; St. Tryphon-Feb. 1



OTA PV 40 III

In This Issue:

- ◆ Tournament help needed!! January 17-19
- ♦ GOYA Laganes
- Philoptochos Lenten Spreads

Fr. Andrew's Message	3
On the Cover	3
VOICE OF OUR FAITH	4-7
Н КЛІМАΞ	7-11
COMMUNITY Announcements	12-19, 24-25
Calendar	20-23
Parish Council	26
STEWARDSHIP	27

#ComeBack2Church #ΕπιστρεψετεΣτην Εκκλησια



GREEK ORTHODOX CHURCH OF THE ANNUNCIATION

2500 Pine Grove Road, York, Pennsylvania 17403

Phone: 717-741-4200 E-mail: annunciationyorkpa@gmail.com

Fax: 717-747-0468 Website: www.agocy.org

Fr. Andrew's cell: (717) 448-8732

Office Hours: Mon-Fri—9:00 am-2:00 pm, please call ahead to confirm Father Andrew's Office Hours: M—out of office; T-F—10:00 am-6:00 pm

Father Andrew's e-mail: fr.andreas@comcast.net

THE LADDER

Monthly newsletter of the Greek Orthodox Church of the Annunciation. Submissions for consideration are due on the 15th of each month. Send to annunciationyorkpa@gmail.com

GREEK ORTHODOX CHURCH OF THE ANNUNCIATION MINISTRY TEAM

Clergy

Rev. Economos Fr. Andrew N. Tsikitas, Parish Priest Rev. Deacon Thomas Shelley

Parish Council

President:Lola LamnatosVice President:George KaranicolasSecretary:Maria SkourasTreasurer:Kelly Sheasley

Thomas Livaditis Toli Vainas
Christopher Barakos Nick Barakos
Pete Harmantzis Dr. Nick Agapis

Zacharias Harmantzis

Church Staff

Chantors: Nick Karageorge

Reader Mark Bittner

Diaconissa Jan Shelley

Office Administrator: Georgia Georgakopoulos

Ladder Editor: Georgia Georgakopoulos Sunday Bulletin: Fr. Andrew Tsikitas Schedule of Worship Hours

Sunday Services (and Weekdays)

8:30 AM Orthros 9:45 AM Divine Liturgy

Sunday Church School

In person, after Holy Communion

Schedule of Church Events

Pastoral Visitations: By request

Home & Business Blessings: By request

Departments, Ministries and Committees

Church Choir Oratorical Festival Committee
GOYA Grounds & Maintenance
HOPE & JOY Tech & Security Committee
Sunday School Stewardship Committee
Philoptochos Scholarship Committee
Senior Citizens Food Festival Committee

Social Committee

Anyone interested in serving on any of these organizations or committees, please contact the Church Office.

Thank you!

FR. Andrew's Message

My beloved brethren in Christ,

The changing over of one year to the next always gives us the opportunity both for looking back and looking forward. This opportunity for reflection is a learning experience and an opportunity for bold decisions. As I stated at our General Assembly this past November, our community has seen some wonderful changes, especially with the arrival of so many new members who have joined not just our Orthodox Christian faith, but our parish community as well.

Things are progressing in wonderful ways, and we need to be able to grow with that progress as well. With the beginning of this new calendar year, we are poised to make great moves forward for our community, building on the momentum that our recent past has provided us.

Let us continue to be the warm, Christ-centered community that has drawn to her so many people who are thirsting to find the truth and stability that only our Orthodox Faith can offer in this turbulent world. Let us grow in our prayerfulness, opportunities to worship together, to learn together, to have fun together, and to share the precious jewel of Orthodox Christianity to all who seek the Lord. Let us take ownership of our community, let us enhance the programs and ministries we have, and add more ministries that bring the love of Christ to more people, both within our parish community, and to the greater community as well.

To borrow a petition from the Divine Liturgy, "The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God and Father, and the communion of the Holy Spirit, be with you all." A blessed 2025 to all!

Wishing you all a blessed 2025, I remain Your humble and unworthy servant in Christ,

† andrew

ON THE COVER

Epiphany

About the beginning of our Lord's thirtieth year, John the Forerunner, who was some six months older than Our Saviour according to the flesh, and had lived in the wilderness since his childhood, received a command from God and came into the parts of the Jordan, preaching the baptism of repentance unto the remission of sins. Then our Saviour also came from Galilee to the Jordan, and sought and received baptism though He was the Master and John was but a servant. Whereupon, there came to pass those marvellous deeds, great and beyond nature: the Heavens were opened, the Spirit descended in the form of a dove upon Him that was being baptized and the voice was heard from the Heavens hearing witness that this was the beloved Son of God, now baptized as a man (Matt. 3:13-17; Mark 1:9-11; Luke 3:1-22). From these events the Divinity of the Lord Jesus Christ and the great mystery of the Trinity were demonstrated. It is also from this that the present feast is called "Theophany," that is, the divine manifestation, God's appearance among men. On this venerable day the sacred mystery of Christian baptism was inaugurated; henceforth also began the saving preaching of the Kingdom of the Heavens.

St. Tryphon the Martyr

The Holy Martyr Tryphon was from Lampsacus in Phrygia, and as a young man he tended geese. Being filled with the gifts of the Holy Spirit, he also healed sufferings and cast out demons. During the reign of the Emperor Decius, about the year 250, he was betrayed as a Christian and taken to Nicaea, where he was beaten, bound to horses and dragged over rough ground, then dragged naked over nails; his sides were burned with torches; finally he was sentenced to beheading, but gave up his holy soul in his torments before the stroke of the sword. Saint Trypho is one of the Holy Unmercenaries, and is also invoked for the protection of gardens from insects and pests.

Page 4 The Ladder

THE VOICE OF OUR FAITH

ABRUPT TRANSITIONS—DEACON TOM SHELLEY

The beginning of the new civil year is always an abrupt transition. Calendars and ledger books (or, nowadays, spreadsheets) are closed and discarded--or carefully filed away for future reference.

Even within the rhythm of the Church year there is an abrupt transition from the celebration of the birth of Christ whose Nativity "has brought joy to the universe" to one particular place in that universe: the River Jordan.

Christian author Nathan Marshall has written:

We urged to move quickly beyond the intimate scene of Jesus' birth toward the more challenging vision of his baptism. In short, we are asked to move in the direction of life itself, from concern for intimacy to concern for community.

The parish community...must be prepared to take up its own cross standing against evil and injustice wherever they exist in the world. This may seem like a harsh message for the Christmas season, but, in fact it is the church's only message at all times, in all seasons.

There is, ultimately, only one mystery Christians celebrate, the Paschal mystery, Jesus' dying and rising in a new human community called "church."

The months of January and February will fall within the broad outline of the close of the Nativity cycle and the full experience of the Lenten Triodion. Indeed, the Leave-taking of the Feast of the Presentation of Our Lord (celebrated on the 40th day after Christmas) will coincide with the Sunday of the Pharisee and the Publican—the beginning of preparation for Great Lent which, of course, itself is the preparation for Pascha.

As we move quickly into these seasons of transition the life of our community will face not only the annual winter challenges of weather and Festival preparations (the Great Ektania's petition "for favorable weather..." includes deliveries from Florida and New York!) but also, this year, a first in decades hosting of a Metropolis GOYA Basketball Tournament less than a fortnight after Theophany.

With both of these endeavors: One in which we showcase our community to the larger York area community; and the other in which we showcase our community to our companion communities of our Metropolis "the best we can do is the least we can do".

The best we can do is to be grounded in the foundations of our faith; in the synergy of offering ourselves joyfully in the service of Him "Who came not to be served but to serve"; Who condescended to be circumcised in the flesh on the eight day; Who as the fulfiller of the Law was presented in the Temple in obedience to the Law; and Who received a sinner's baptism He did not deserve in order to foreshadow the Baptism into death and Resurrection leading to Eternal Life which we desire.

He has given us His best.

In this new year, in the spirit of thanksgiving: The best we can do is the least we can do.

"Make my soul to shine, O Lord, with the light perceptible, that I purely look on You, and proclaim You as my God."—Nintl

and proclaim You as my God."—Ninth Ode Magnification from the Orthros of the Feast of the Presentation

Why Do Orthodox Christians Bless Homes?—Fr. Sergei Sveshnikov

The Orthodox Church teaches that we do not have two separate lives—a secular one and a spiritual one—but one human life, and that all of it must be holy. We must not be Christians for just a few hours on Saturday and Sunday, spending the rest of our life godlessly that is to say, without God. The person who has united with Christ in the sacrament of baptism cannot be a part-time Christian, but must be faithful to Christ everywhere and at all times—in church, at work, at home, in relationships with other Christians, and in those with non-Christians. We must be faithful to Christ in the fullness of our life.

The Orthodox Church teaches us that a temple is not only a building in which we worship, but that we are temples of the Holy Spirit (1 Cor. 3:16); that the Body of Christ is not only that of which we partake at the Divine Liturgy, but that we are the Body of Christ (1 Cor. 12:27). And just as the Gifts of the Eucharist are treated with reverence and kept in sanctified

vessels in the altar, so should every Christian's life be full of reverence and sanctity not only during a church service, but likewise outside the walls of the temple. A Christian's home must become a small temple, a small Church.

The Church blesses the very foundation of a home in the same way that it blesses the foundation of a church; it blesses a new Christian home in the same way that it blesses a new temple; and yearly, after the blessing of a parish temple with the water of Theophany, the Church brings this holy water into the homes of the faithful. The prayers for the blessing of a temple are different from those for the blessing of a home, because the function of a home is different from that of a temple, but the sanctifying action of the Holy Spirit is one. And just as in the baptism of our Lord all



of creation is washed clean and sanctified, every year after the feast of the Baptism of the Lord (January 6), Christians sanctify themselves and their homes with the water of Theophany.

The Church teaches us to sanctify everything: dwellings, places of work, all our pursuits, and the fruits of our labor. And just as a temple and sacred vessels, once sanctified and set aside for sacred use, can no longer be used for anything profane, in the same way a Christian washed in the baptismal waters, and his home, and all his works can no longer be the dwelling of sin and the works of Satan, but only and always the temple of the Holy Spirit and the fulfillment of the will of our Heavenly Father. This is why the Church blesses everything that can be found in a Christian home; and if something is not worthy of being blessed, then there should not be a place for it in the home of a Christian.

SACRAMENTAL SPOTLIGHT—HOLY EUCHARIST

The Holy Eucharist is called the "sacrament of sacraments" in the Orthodox tradition. It is also called the "sacrament of the Church." The eucharist is the center of the Church's life. Everything in the Church leads to the eucharist, and all things flow from it. It is the completion of all of the Church's sacraments—the source and the goal of all of the Church's doctrines and institutions.

As with baptism, it must be noted that the eucharistic meal was not invented by Christ. Such holy ritual meals existed in the Old Testament and in pagan religions. Generally speaking the "dinner" remains even today as one of the main ritual and symbolic events in the life of man.

The Christian eucharist is a meal specifically connected with the Passover meal of the Old Testament. At the end of his life Christ, the Jewish Messiah, ate the Passover meal with his disciples. Originally a ritual supper in commemoration of the liberation of the Israelites from slavery in Egypt, the Passover meal was transformed by Christ into an act done in remembrance of him: of His life, death and resurrection as the new and eternal Passover Lamb who frees men from the slavery of evil, ignorance and death and transfers them into the everlasting life of the Kingdom of God.

At the supper Christ took the bread and the wine and ordered his disciples to eat and drink it as his own Body and Blood. This action thus became the center of the Christian life, the experience of the -presence of the Risen Christ in the midst of his People (see Mt 26; Mk 14; Lk 22; Jn 6 and 13; Acts 2.41–47; 1 Cor 10–11).

As a word, the term eucharist means thanksgiving. This name is given to the sacred meal-not only to the elements of bread and wine, but to the whole act of gathering, praying, reading the Holy Scriptures and proclaiming God's Word, remembering Christ and eating and drinking his Body and Blood in communion with him and with God the Father, by the Holy Spirit. The word eucharist is used because the all-embracing meaning of the Lord's Banquet is that of thanksgiving to God in Christ and the Holy Spirit for all that he has done in making, saving and glorifying the world.

The sacrament of the eucharist is also called holy communion since it is the mystical communion of men with God, with each other, and with all men and all things in him through Christ and the Spirit. The eucharistic liturgy is celebrated in the Church every Sunday, the Day of the Lord, as well as on feast days. Except in monasteries, it is rarely celebrated daily. Holy Communion is forbidden to all Orthodox Christians on the week days of Great Lent except in the special communion of the Liturgy of the Pre-sanctified Gifts (see below) because of its joyful and resurrectional character. The eucharist is always given to all members of the Church, including infants who are baptized and confirmed. It is always given in both forms—bread and wine. It is strictly understood as being the real presence of Christ, His true Body and Blood mystically present in the bread and wine which are offered to the Father in his name and consecrated by the divine Spirit of God.

In the history of Christian thought, various ways were developed to try to explain how the bread and the wine become the Body and Blood of Christ in the eucharistic liturgy. Quite unfortunately, these explanations often became too rationalistic and too closely connected with certain human philosophies.

One of the most unfortunate developments took place when men began to debate the reality of Christ's Body and Blood in

Page 6 The Ladder

the eucharist. While some said that the eucharistic gifts of bread and wine were the real Body and Blood of Christ, others said that the gifts were not real, but merely the symbolic or mystical presence of the Body and Blood. The tragedy in both of these approaches is that what is real came to be opposed to what is symbolic or mystical.

The Orthodox Church denies the doctrine that the Body and the Blood of the eucharist are merely intellectual or psychological symbols of Christ's Body and Blood. If this doctrine were true, when the liturgy is celebrated and holy communion is given, the people would be called merely to think about Jesus and to commune with him "in their hearts." In this way, the eucharist would be reduced to a simple memorial meal of the Lord's last supper,



and the union with God through its reception would come only on the level of thought or psychological recollection.

On the other hand, however, the Orthodox tradition does use the term "symbols" for the eucharistic gifts. It calls, the service a "mystery" and the sacrifice of the liturgy a "spiritual and bloodless sacrifice." These terms are used by the holy fathers and the liturgy itself.

The Orthodox Church uses such expressions because in Orthodoxy what is real is not opposed to what is symbolical or mystical or spiritual. On the contrary! In the Orthodox view, all of reality—the world and man himself—is real to the extent that it is symbolical and mystical, to the extent that reality itself must reveal and manifest God to us. Thus, the eucharist in the Orthodox Church is understood to be the genuine Body and Blood of Christ precisely because bread and wine are the mysteries and symbols of God's true and genuine presence and manifestation to us in Christ. Thus, by eating and drinking the bread and wine which are mystically consecrated by the Holy Spirit, we have genuine communion with God through Christ who is himself "the bread of life" (Jn 6.34, 41).

I am the living bread which came down from heaven; if anyone eats of this bread, he will live forever; and the bread which I shall give for the life of the world is my flesh (Jn 6.51).

Thus, the bread of the eucharist is Christ's flesh, and Christ's flesh is the eucharistic bread. The two are brought together into one. The word "symbolical" in Orthodox terminology means exactly this: "to bring together into one."

Thus we read the words of the Apostle Paul:

For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when He was betrayed took bread, and when He had given thanks, He broke it, and said, "This is My body which is broken for you. Do this in remembrance of Me." In the same way also the cup, after supper, saying, "This cup is the new covenant in My blood. Do this, as you drink it, in remembrance of Me." For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death, until He comes. Whoever, therefore, eats the bread and drinks the cup in an unworthy manner will be guilty of profaning the body and blood of the Lord (1 Cor 11.23–27).

The mystery of the holy eucharist defies analysis and explanation in purely rational and logical terms. For the eucharist—and Christ Himself—is indeed a mystery of the Kingdom of Heaven which, as Jesus has told us, is "not of this world." The eucharist—because it belongs to God's Kingdom—is truly free from the earth-born "logic" of fallen humanity.

Fr. Thomas Hopko, <u>The Orthodox Faith, vol. 2</u>

HOW OFTEN SHOULD WE RECEIVE HOLY COMMUNION?—MAKARIOS NOTARAS

To receive Communion the usual two or three times a year is good and helpful, but to receive Communion more frequently is far better. Remember, the nearer a person comes to the light, the more light he gets. The closer he draws to the fire, the warmer he is. The nearer he approaches sanctity, the more saintly he becomes.

In the same way, the more often one draws near to God in Communion, the more one receives light and warmth and holiness. My friend, if you are worthy to make your Communion two or three times a year, you are worthy of making it more often, as St. John Chrysostom tells us, by maintaining your own earlier preparation and worthiness. But what does stop us from taking Communion? The answer is our carelessness and laziness, and we give way to these faults so much that we are not sufficiently prepared to be able to receive Communion.

There is another way of looking at this problem, too. People like this do not, in fact, obey God's commandment as they imagine they do. Where did God, or any one of the saints for that matter, bid us communicate two or three times a year? Nowhere is this found. Therefore we must be very sure that, when we obey a command, it is our duty to see that we are obeying it exactly as it says. That is, we must pay attention to the place, the time, the purpose, the method and all the conditions in which it should take place. Thus the good action that we wanted to perform will be perfect in every detail and well pleasing to God.

Page 7 The Ladder

You can see that the same thing applies to the case of Holy Communion. It is both necessary and very beneficial to the soul for a person to receive Communion frequently. It is also in obedience to the commandment of God. It is a good deed well done and well-pleasing to God. On the other hand to communicate only three times a year is neither in obedience to a command nor a perfect good deed. Because it is not good in itself, its results are not good.

Therefore, like all the rest of God's commandments, every one requires the right time, as it says in the Book of Ecclesiastes, "For everything there is a season." This is true also with regard to the command about Holy Communion. We must receive the proper time; and that means the proper time is the moment when the priest exclaims, "In the fear of God and with faith and love draw near."

Is this heard only three times a year? Oh, no. Yet, although everyone must eat two or even three times a day in order that the material body may live, must the unfortunate soul only eat three times a year - or perhaps even once-the food that gives it life in order to live the spiritual life? And isn't this completely absurd? Even if this is not the case, I am very much afraid that we may be deriving no benefit from complying with the commandments, because we water them down and spoil them. So we are not keepers of the law, but breakers of the law.

Η ΚΛΙΜΑΞ

Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί,

Η αλλαγή του ενός έτους στο άλλο μας δίνει πάντα την ευκαιρία να κοιτάξουμε πίσω και να κοιτάξουμε μπροστά ταυτοχρόνως. Αυτή η ευκαιρία για προβληματισμό είναι μια εμπειρία μαθήσεως και μια ευκαιρία για τολμηρές αποφάσεις. Όπως ανέφερα στη Γενική μας Συνέλευση τον περασμένο Νοέμβριο, η κοινότητά μας έχει δει μερικές θαυμάσιες αλλαγές, ειδικά με την άφιξη τόσων πολλών νέων μελών που έχουν ενταχθεί όχι μόνο στην Ορθόδοξη Χριστιανική μας πίστη, αλλά και στην ενοριακή μας κοινότητα.

Τα πράγματα προχωρούν με υπέροχους τρόπους και πρέπει να είμαστε σε θέση να αναπτυχθούμε και εμείς ως κοινότητα με αυτή την πρόοδο. Με την έναρξη αυτού του νέου έτους, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μεγάλες κινήσεις προς τα εμπρός για την κοινότητά μας, βασιζόμενοι στη δυναμική που μας έχει προσφέρει το πρόσφατο παρελθόν μας.

Ας συνεχίσουμε να είμαστε η ζεστή, χριστοκεντρική κοινότητα που έχει προσελκύσει κοντά της τόσους πολλούς ανθρώπους που διψούν να βρουν την αλήθεια και τη σταθερότητα που μόνο η Ορθόδοξη Πίστη μας μπορεί να προσφέρει σε αυτόν τον ταραγμένο κόσμο. Ας αυξήσουμε την πνευματική μας ζωή, τις ευκαιρίες να προσκυνήσουμε μαζί, να μάθουμε μαζί, να διασκεδάσουμε μαζί και να μοιραστούμε το πολύτιμο κόσμημα της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης σε όλους όσους αναζητούν τον Κύριο. Ας προοδέψουμε την κοινότητά μας, ας ενισχύσουμε τα προγράμματα και τις διακονίες που έχουμε, και ας προσθέσουμε περισσότερες δραστηριότητες που φέρνουν την αγάπη του Χριστού σε περισσότερους ανθρώπους, τόσο στην ενοριακή μας κοινότητα, όσο και στην ευρύτερη κοινότητα.

Εάν μπορώ να δανειστώ μια αίτηση από τη Θεία Λειτουργία, «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και η αγάπη του Θεού και Πατρός, και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ει μετά πάντων υμών». Ευλογημένο το 2025 σε όλους!

Εύχομαι σε όλους ένα ευλογημένο 2025, παραμένω ο ταπεινός και ανάξιος εν Χριστώ δούλος σας,

+Ανδρέας

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΓΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ;

Η Ορθόδοξη Εκκλησία διδάσκει ότι δεν έχουμε δύο ξεχωριστές ζωές – μια κοσμική και μια πνευματική – αλλά μια ανθρώπινη ζωή, και ότι όλη αυτή πρέπει να είναι ιερή. Δεν πρέπει να είμαστε Χριστιανοί για λίγες μόνο ώρες το Σάββατο και την Κυριακή, περνώντας το υπόλοιπο της ζωής μας ασεβείς, δηλαδή χωρίς Θεό. Το άτομο που έχει ενωθεί με τον Χριστό στο μυστήριο του βαπτίσματος δεν μπορεί να είναι Χριστιανός μερικής απασχόλησης, αλλά πρέπει να είναι πιστός στον Χριστό παντού και ανά πάσα στιγμή—στην εκκλησία, στη δουλειά, στο σπίτι, στις σχέσεις με άλλους Χριστιανούς και σε αυτούς με μη χριστιανούς. Πρέπει να είμαστε πιστοί στον Χριστό στην πληρότητα της ζωής μας.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας διδάσκει ότι ένας ναός δεν είναι μόνο ένα κτίριο στο οποίο λατρεύουμε, αλλά ότι είμαστε ναοί του Αγίου Πνεύματος (Α' Κορ. 3:16). Ότι το Σώμα του Χριστού δεν είναι μόνο αυτό από το οποίο μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, αλλά ότι εμείς είμαστε το Σώμα του Χριστού (Α' Κορ. 12:27). Και όπως τα Δώρα της Θείας Ευχαριστίας αντιμετωπίζονται με ευλάβεια και φυλάσσονται σε αγιασμένα σκεύη στο θυσιαστήριο, έτσι και η ζωή κάθε Χριστιανού πρέπει να είναι γεμάτη ευλάβεια και αγιότητα όχι μόνο κατά τη λειτουργία της εκκλησίας, αλλά και έξω από τα τείχη του ναού. Το σπίτι ενός χριστιανού πρέπει να γίνει ένας μικρός ναός, μια μικρή Εκκλησία.

Page 8 The Ladder

Η Εκκλησία ευλογεί τα ίδια τα θεμέλια ενός σπιτιού με τον ίδιο τρόπο που ευλογεί τα θεμέλια μιας εκκλησίας. Ευλογεί ένα νέο χριστιανικό σπίτι με τον ίδιο τρόπο που ευλογεί έναν νέο ναό. Και ετησίως, μετά την ευλογία ενοριακού ναού με το νερό των Θεοφανείων, η Εκκλησία φέρνει το αγιασμό αυτό στα σπίτια των πιστών. Οι προσευχές για την ευλογία ενός ναού είναι διαφορετικές από εκείνες για την ευλογία ενός σπιτιού, επειδή η λειτουργία ενός σπιτιού είναι διαφορετική από αυτή ενός ναού, αλλά η αγιαστική δράση του Αγίου Πνεύματος είναι μία. Και όπως στο βάπτισμα του Κυρίου μας πλένεται και αγιάζεται όλη η κτίση, κάθε χρόνο μετά την εορτή του Βαπτίσματος του Κυρίου (6 Ιανουαρίου), οι Χριστιανοί αγιάζουν τον εαυτό τους και τα σπίτια τους με το νερό των Θεοφανίων.

Η Εκκλησία μας διδάσκει να αγιάζουμε τα πάντα: τις κατοικίες, τους χώρους εργασίας, όλες τις επιδιώξεις μας και τους καρπούς του κόπου μας. Και όπως ένας ναός και τα ιερά σκεύη, αφού αγιαστούν και παραμεριστούν για ιερή χρήση, δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για τίποτα βέβηλο, με τον ίδιο τρόπο που ένας χριστιανός πλένεται στα βαπτιστικά νερά, και το σπίτι του και όλα του τα έργα δεν μπορούν πλέον να είναι η κατοικία της αμαρτίας και τα έργα του Σατανά, αλλά μόνο και πάντα ο ναός του Αγίου Πνεύματος και η εκπλήρωση του θελήματος του Επουράνιου Πατέρα μας. Γι' αυτό η Εκκλησία ευλογεί ό,τι μπορεί να βρεθεί σε ένα χριστιανικό σπίτι. και αν κάτι δεν αξίζει να ευλογηθεί, τότε δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για αυτό στο σπίτι ενός χριστιανού.

-Πρ. Σέργκει Σβέσνικοβ

Στο Εξωφύλλο ...

Αγία Θεοφάνεια – 6 Ιανουαρίου

Τα Αγία Θεοφάνεια είναι μία από τις αρχαιότερες εορτές της εκκλησίας μας η οποία θεσπίσθηκε το 2ο αιώνα μ.Χ. και αναφέρεται στη φανέρωση της Αγίας Τριάδας κατά τη βάπτιση του Ιησού Χριστού. Η ιστορία της βάπτισης έχει ως εξής: Μετά από θεία εντολή ο Ιωάννης ο Πρόδρομος εγκατέλειψε την ερημική ζωή και ήλθε στον Ιορδάνη ποταμό όπου κήρυττε και βάπτιζε. Εκεί παρουσιάσθηκε κάποια ημέρα ο Ιησούς και ζήτησε να βαπτισθεί. Ο Ιωάννης, αν και το Άγιο Πνεύμα τον είχε πληροφορήσει ποιος ήταν εκείνος που του ζητούσε να βαπτισθεί, στην αρχή αρνείται να τον βαπτίσει ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος έχει ανάγκη να βαπτισθεί από Εκείνον. Ο Ιησούς όμως του εξήγησε ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού και τον έπεισε να τον βαπτίσει. Και τότε μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών διαδραματίσθηκε μία μοναδική και μεγαλειώδης σκηνή, όταν με την μορφή ενός περιστεριού κατήλθε το Άγιο Πνεύμα και κάθισε επάνω στο βαπτιζόμενο Ιησού, ενώ συγχρόνως ακούσθηκε από τον ουρανό η



φωνή του Θεού η οποία έλεγε: «Ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα» («Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου»).

Από τότε και το Βάπτισμα των χριστιανών, δεν είναι «εν ύδατι», όπως το βάπτισμα «μετανοίας» του Ιωάννη, αλλά «εν Πνεύματι Αγίω». Ο Κύριος με το να βαπτιστεί αγίασε το νερό, το έκανε νερό αγιασμού και συμφιλίωσης με το Θεό. Έτσι η Βάπτιση του Κυρίου άνοιξε τη θύρα του Μυστηρίου του Βαπτίσματος. Με την καθαρτική χάρη του αγίου Βαπτίσματος ο παλαιός αμαρτωλός άνθρωπος ανακαινίζεται και με την τήρηση των θείων εντολών γίνεται κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών.

Ο Άγιος Τρύφων ο Μάρτυς—1 Φεβρουαρίου

Ο Άγιος Τρύφων καταγόταν ἀπὸ τὴ Λάμψακο τῆς ἐπαρχίας Φρυγίας καὶ ἔζησε στὰ χρόνια τῶν αὐτοκρατόρων Γορδιανοῦ Γ' (238 – 244 μ.Χ.), Φιλίππου (244 – 249 μ.Χ.) καὶ Δεκίου (249 – 251 μ.Χ.). Προερχόταν ἀπὸ πτωχὴ οἰκογένεια καὶ στὴν παιδική του ἡλικία, ἔβοσκε χῆνες γιὰ νὰ ζήσει. Συγχρόνως ὅμως μελετοῦσε μὲ ζῆλο τὴν Άγία Γραφὴ καὶ ἦταν πολὺ φιλακόλουθος. Ἔτσι, σιγὰ – σιγὰ ὁ Ἅγιος, μὲ τὴν εὐσεβὴ φιλομάθειά του, κατόρθωσε ὅχι μόνο νὰ διδαχθεῖ ὁ ἴδιος, ἀλλὰ καὶ νὰ διδάσκει τὶς αἰώνιες ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας. Γρήγορα ἡ εὐσεβὴς ψυχή του δέχθηκε τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ὁ Θεὸς τὸν ἀξίωσε νὰ θαυματουργεῖ. Ὅμως ὁ Ἅγιος θεράπευε ὅχι μόνο κάθε ἀσθένεια ἀλλὰ καὶ ἐλευθέρωνε τὶς μολυσμένες ἀπὸ τὰ δαιμόνια ψυχές.



Όταν αὐτοκράτορας ἔγινε ὁ Δέκιος, ἐξαπέλυσε ἄγριο διωγμὸ κατὰ τῶν Χριστιανῶν. Ὁ Ἅγιος, ἐπειδὴ δὲν λάτρευε τοὺς θεοὺς τῆς εἰδωλολατρικῆς θρησκείας καὶ ἦταν Χριστιανός, συνελήφθη ἀπὸ κάποιον στρατιωτικὸ ποὺ ὀνομαζόταν Φρόντων (ἢ Φόρτων) καὶ ὁδηγήθηκε ἐνώπιον τῶν ἐπάρχων τῆς Ἀνατολῆς, Τιβέριου Γράγχου καὶ Κλαυδίου Ἀκυλίνου στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας.

Ο Ἅγιος Τρύφων ὁμολόγησε μὲ θάρρος τὴν πίστη του. Τότε ὑποβλήθηκε σὲ φρικτὰ βασανιστήρια. Τοῦ κατατρύπησαν μὲ σπαθιὰ ὅλο του τὸ σῶμα, ἔπειτα τὸν ἔδεσαν ἀπὸ τὰ πόδια σὲ ἄλογα καὶ τὸν ἔσυραν, σὲ ὧρες φοβεροῦ ψύχους, σὲ δύσβατες καὶ πετρώδεις τοποθεσίες. Ἐκεῖνος προσευχόταν καὶ ἔλεγε: «Κύριε, μὴν τοὺς καταλογίσεις αὐτὴ τὴν ἁμαρτία». Τὸν ἔσυραν τότε γυμνὸ πάνω σὲ σιδερένια καρφιά, κατόπιν τὸν μαστίγωσαν καὶ στὴ συνέχεια τοῦ ἔκαψαν μὲ λαμπάδες τὰ πλευρά. Στὸ τέλος, μόλις ὁ Μάρτυρας παρέδωσε τὴν ψυχή του στὸν Θεὸ λέγοντας τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, δέξαι τὸ πνεῦμα μου», ἀπέκοψαν τὴν τίμια κεφαλὴ αὐτοῦ.

ΤΑ ΑΓΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ –Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

Η Θεία Ευχαριστία ονομάζεται «μυστήριο των μυστηρίων» στην Ορθόδοξη παράδοση. Ονομάζεται επίσης «μυστήριο της Εκκλησίας». Η Ευχαριστία είναι το κέντρο της ζωής της Εκκλησίας. Τα πάντα στην Εκκλησία οδηγούν στην Ευχαριστία και όλα τα πράγματα πηγάζουν από αυτήν. Είναι η ολοκλήρωση όλων των μυστηρίων της Εκκλησίας – η πηγή και ο στόχος όλων των δογμάτων και των θεσμών της Εκκλησίας.

Όπως και με το βάπτισμα, πρέπει να σημειωθεί ότι το ευχαριστιακό γεύμα δεν επινοήθηκε από τον Χριστό. Τέτοια ιερά τελετουργικά γεύματα υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη και στις παγανιστικές θρησκείες. Γενικά το «δείπνο» παραμένει ακόμη και σήμερα ως ένα από τα κύρια τελετουργικά και συμβολικά γεγονότα στη ζωή του ανθρώπου.



Η Χριστιανική Ευχαριστία είναι ένα γεύμα ειδικά συνδεδεμένο με το πασχαλινό γεύμα της Παλαιάς Διαθήκης. Στο τέλος της ζωής του, ο Χριστός, ο Εβραίος Μεσσίας, έφαγε το πασχαλινό γεύμα με τους μαθητές του. Αρχικά ένα τελετουργικό δείπνο σε ανάμνηση της απελευθέρωσης των Ισραηλιτών από τη σκλαβιά στην Αίγυπτο, το πασχαλινό γεύμα μετατράπηκε από τον Χριστό σε μια πράξη που γίνεται στη μνήμη Του: της ζωής, του θανάτου και της ανάστασής Του ως του νέου και αιώνιου Πασχαλινού Αρνιού που ελευθερώνει τους ανθρώπους από τη σκλαβιά του κακού, της άγνοιας και του θανάτου και τα μεταφέρει στην αιώνια ζωή της Βασιλείας του Θεού.

Στο δείπνο ο Χριστός πήρε το ψωμί και το κρασί και διέταξε τους μαθητές του να το φάνε και να το πιούν σαν δικό του Σώμα και Αίμα. Αυτή η δράση έγινε έτσι το κέντρο της χριστιανικής ζωής, η εμπειρία της παρουσίας του Αναστάντος Χριστού στο μέσο του Λαού Του (βλέπε Μθ 26· Μκ 14· Λκ 22· Ιω. 6 και 13· Πράξεις 2,41–47· Α΄ Κορ. 10 –11).

Αυτό το όνομα, Ευχαριστία, δίνεται στο ιερό γεύμα - όχι μόνο στα στοιχεία του ψωμιού και του κρασιού, αλλά και σε όλη την πράξη της συγκέντρωσης, της προσευχής, της ανάγνωσης των Αγίων Γραφών και της κήρυξης του Λόγου του Θεού, της ανάμνησης του Χριστού και της κατανάλωσης του Σώμα και το Αίμα Του στην κοινωνία μαζί Του και με τον Θεό Πατέρα, από το Άγιο Πνεύμα. Η λέξη Ευχαριστία χρησιμοποιείται επειδή η συνολική σημασία του συμποσίου του Κυρίου είναι αυτή της ευχαριστίας προς τον Θεό εν Χριστώ και το Άγιο Πνεύμα για όλα όσα έκανε δημιουργώντας, σώζοντας και δοξάζοντας τον κόσμο.

Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ονομάζεται επίσης θεία κοινωνία, αφού είναι η μυστική κοινωνία των ανθρώπων με τον Θεό, μεταξύ τους και με όλους τους ανθρώπους και όλα τα πράγματα μέσα του μέσω του Χριστού και του Πνεύματος. Η ευχαριστιακή λειτουργία τελείται στην Εκκλησία κάθε Κυριακή, ημέρα του Κυρίου, καθώς και τις ημέρες των εορτών. Εκτός από τα μοναστήρια, σπάνια γιορτάζεται καθημερινά. Η Θεία Κοινωνία απαγορεύεται σε όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς τις εβδομαδιαίες ημέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής εκτός από την ειδική κοινωνία της Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων (βλ. παρακάτω) λόγω του χαρμόσυνου και αναστάσιμου χαρακτήρα της. Η Ευχαριστία γίνεται πάντα σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένων των νηπίων που βαπτίζονται. Δίνεται πάντα και με τις δύο μορφές — ψωμί και κρασί. Εννοείται αυστηρά ως η πραγματική παρουσία του Χριστού, το αληθινό Σώμα και Αίμα Του μυστικά παρόντα στο ψωμί και στο κρασί που προσφέρονται στον Πατέρα στο όνομά Του και αφιερώνονται από το θείο Πνεύμα του Θεού.

Στην ιστορία της χριστιανικής σκέψης, αναπτύχθηκαν διάφοροι τρόποι για να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς ο άρτος και το κρασί γίνονται το Σώμα και το Αίμα του Χριστού στην ευχαριστιακή λειτουργία. Δυστυχώς, αυτές οι εξηγήσεις συχνά έγιναν πολύ ορθολογικές και πολύ στενά συνδεδεμένες με ορισμένες ανθρώπινες φιλοσοφίες.

Μια από τις πιο ατυχείς εξελίξεις συνέβη όταν οι άνδρες άρχισαν να συζητούν την πραγματικότητα του Σώματος και του Αίματος του Χριστού στην Ευχαριστία. Ενώ κάποιοι είπαν ότι τα ευχαριστιακά δώρα του άρτου και του κρασιού ήταν το πραγματικό Σώμα και Αίμα του Χριστού, άλλοι είπαν ότι τα δώρα δεν ήταν πραγματικά, αλλά απλώς η συμβολική ή μυστικιστική παρουσία του Σώματος και του Αίματος. Η τραγωδία και στις δύο αυτές προσεγγίσεις είναι ότι ό,τι είναι πραγματικό έρχεται σε αντίθεση με ό,τι είναι συμβολικό ή μυστικιστικό.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία αρνείται το δόγμα ότι το Σώμα και το Αίμα της Θείας Ευχαριστίας είναι απλώς διανοητικά ή ψυχολογικά σύμβολα του Σώματος και του Αίματος του Χριστού. Αν αυτό το δόγμα ήταν αληθινό, όταν τελείται η λειτουργία και δίνεται η θεία κοινωνία, οι άνθρωποι θα καλούνταν απλώς να σκεφτούν τον Ιησού και να κοινωνήσουν μαζί του «μέσα στην καρδιά τους». Με αυτόν τον τρόπο, η Ευχαριστία θα περιοριζόταν σε ένα απλό αναμνηστικό γεύμα του τελευταίου δείπνου του Κυρίου και η ένωση με τον Θεό μέσω της πρόσληψής του θα ερχόταν μόνο σε επίπεδο σκέψης ή ψυχολογικής ανάμνησης.

Από την άλλη, όμως, η Ορθόδοξη παράδοση χρησιμοποιεί τον όρο «σύμβολα» για τα ευχαριστιακά δώρα. Αποκαλεί τη λειτουργία «μυστήριο» και τη θυσία της λειτουργίας «πνευματική και αναίμακτη θυσία». Αυτούς τους όρους χρησιμοποιούν οι άγιοι πατέρες και η ίδια η λειτουργία.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποιεί τέτοιες εκφράσεις γιατί στην Ορθοδοξία το πραγματικό δεν αντιτίθεται σε ό,τι είναι

Page 10 The Ladder

συμβολικό ή μυστικιστικό ή πνευματικό. Απεναντίας! Κατά την Ορθόδοξη άποψη, όλη η πραγματικότητα - ο κόσμος και ο ίδιος ο άνθρωπος - είναι αληθινή στο βαθμό που είναι συμβολική και μυστικιστική, στο βαθμό που η ίδια η πραγματικότητα πρέπει να μας αποκαλύπτει και να μας φανερώνει τον Θεό. Έτσι, η Ευχαριστία στην Ορθόδοξη Εκκλησία εννοείται ότι είναι το γνήσιο Σώμα και Αίμα του Χριστού ακριβώς επειδή το ψωμί και το κρασί είναι τα μυστήρια και τα σύμβολα της αληθινής και γνήσιας παρουσίας και εκδήλωσης του Θεού σε εμάς εν Χριστώ. Έτσι, τρώγοντας και πίνοντας το ψωμί και το κρασί που είναι μυστικά αφιερωμένα από το Άγιο Πνεύμα, έχουμε γνήσια κοινωνία με τον Θεό μέσω του Χριστού που είναι ο ίδιος «ο άρτος της ζωής» (Ιωάν. 6.34, 41).

«ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς ἐάν τις φάγη ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρζ μού ἐστιν, ἢν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.» (Ιωάν. 6,51).

Έτσι, ο άρτος της Θείας Ευχαριστίας είναι η σάρκα του Χριστού και η σάρκα του Χριστού είναι ο Ευχαριστιακός άρτος. Τα δύο συγκεντρώνονται σε ένα. Η λέξη «συμβολικό» στην ορθόδοξη ορολογία σημαίνει ακριβώς αυτό: «να συγκεντρώνουμε σε ένα».

Έτσι διαβάζουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου:

«Έγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ Κυρίου, ὁ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἐν τῆ νυκτὶ ἦ παρεδίδοτο ἔλαβεν ἄρτον καὶ εὐχαρισήσας ἔκλασε καὶ εἶπε· λάβετε, φάγετε· τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι λέγων· τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε, ὀσάκις ὰν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. ὀσάκις γὰρ ὰν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρις οὖ ἀν ἔλθη. ὥστε ὃς ὰν ἐσθίη τὸν ἄρτον τοῦτον ἣ πίνη τὸ ποτήριον τοῦ Κυρίου ἀναζίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου» (Α΄ Κορ. 11.23–27).

Το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας αψηφά την ανάλυση και την εξήγηση με καθαρά ορθολογικούς και λογικούς όρους. Διότι η Ευχαριστία —και ο ίδιος ο Χριστός— είναι πράγματι ένα μυστήριο της Βασιλείας των Ουρανών, η οποία, όπως μας είπε ο Ιησούς, «δεν είναι από αυτόν τον κόσμο». Η Ευχαριστία—επειδή ανήκει στη Βασιλεία του Θεού—είναι πραγματικά απαλλαγμένη από τη γήινη «λογική» της ξεπεσμένης ανθρωπότητας.

-Ο π. Θωμάς Χόπκο, <u>Η Ορθόδοξη Πίστη</u>, τόμ. 2

Ποσο Συχνά Θα Επρέπε να Μεταλαβούμε;—Μακαρίος Νοταράς

Το να λαμβάνετε Κοινωνία το συνηθισμένο δύο ή τρεις φορές το χρόνο είναι καλό και βοηθητικό, αλλά το να λαμβάνετε Κοινωνία πιο συχνά είναι πολύ καλύτερο. Θυμηθείτε, όσο πιο κοντά έρχεται ένας άνθρωπος στο φως, τόσο περισσότερο φως παίρνει. Όσο πλησιάζει στη φωτιά, τόσο πιο ζεστός είναι. Όσο πλησιάζει την αγιότητα, τόσο πιο άγιος γίνεται.

Με τον ίδιο τρόπο, όσο πιο συχνά πλησιάζει κανείς τον Θεό στην Κοινωνία, τόσο περισσότερο λαμβάνει φως και ζεστασιά και αγιότητα. Φίλε μου, αν είσαι άξιος να κάνεις την Κοινωνία σου δύο ή τρεις φορές το χρόνο, αξίζεις να την κάνεις συχνότερα, όπως μας λέει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, διατηρώντας τη δική σου προηγούμενη προετοιμασία και αξιοπρέπεια. Αλλά τι μας εμποδίζει να κοινωνήσουμε; Η απάντηση είναι η απροσεξία και η τεμπελιά μας, και δίνουμε τόπο σε αυτά τα ελαττώματα τόσο πολύ που δεν είμαστε αρκετά προετοιμασμένοι για να μπορέσουμε να λάβουμε την Κοινωνία.

Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να δούμε αυτό το πρόβλημα. Άνθρωποι σαν αυτοί, στην πραγματικότητα, δεν υπακούουν στην εντολή του Θεού όπως φαντάζονται ότι κάνουν. Πού μας πρόσταξε ο Θεός, ή κάποιος από τους αγίους για αυτό το θέμα, να επικοινωνήσουμε δύο ή τρεις φορές το χρόνο; Πουθενά δεν βρίσκεται αυτό. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ σίγουροι ότι, όταν υπακούμε σε μια εντολή, είναι καθήκον μας να δούμε ότι την υπακούμε ακριβώς όπως λέει. Πρέπει, δηλαδή, να προσέχουμε τον τόπο, τον χρόνο, τον σκοπό, τη μέθοδο και όλες τις συνθήκες μέσα στις οποίες πρέπει να γίνει. Έτσι, η καλή ενέργεια που θέλαμε να κάνουμε θα είναι τέλεια σε κάθε λεπτομέρεια και ευάρεστη στον Θεό.

Βλέπετε ότι το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της Θείας Κοινωνίας. Είναι και απαραίτητο και πολύ ωφέλιμο για την ψυχή να κοινωνεί ένας άνθρωπος συχνά. Είναι επίσης στην υπακοή στην εντολή του Θεού. Είναι μια καλή πράξη καλοφτιαγμένη και ευάρεστη στον Θεό. Από την άλλη το να επικοινωνείς μόνο τρεις φορές το χρόνο δεν είναι ούτε υπακοή σε εντολή ούτε τέλεια καλή πράξη. Επειδή δεν είναι καλό από μόνο του, τα αποτελέσματά του δεν είναι καλά.

Ως εκ τούτου, όπως όλες οι υπόλοιπες εντολές του Θεού, η καθεμία απαιτεί τον κατάλληλο χρόνο, όπως λέει στο Βιβλίο του Εκκλησιαστή, «Για καθετί υπάρχει καιρός». Πρέπει να λάβουμε τον κατάλληλο χρόνο. Και αυτό σημαίνει ότι η κατάλληλη στιγμή είναι η στιγμή που ο ιερέας αναφωνεί: «Μετά φόβο Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε».

Αυτό ακούγεται μόνο τρεις φορές το χρόνο; Ω, όχι. Ωστόσο, αν και ο καθένας πρέπει να τρώει δύο ή και τρεις φορές την ημέρα για να μπορέσει να ζήσει το υλικό σώμα, πρέπει η δύστυχη ψυχή να τρώει μόνο τρεις φορές το χρόνο - ή ίσως και μια φορά - την τροφή που της δίνει ζωή για να ζήσει πνευματική ζωή; Και αυτό δεν είναι εντελώς παράλογο; Ακόμα κι αν αυτό δεν συμβαίνει, φοβάμαι πολύ ότι μπορεί να μην έχουμε κανένα όφελος από τη συμμόρφωση με τις εντολές, επειδή τις αραιώνουμε και τις χαλάμε. Δεν είμαστε λοιπόν φύλακες του νόμου, αλλά παραβάτες του νόμου.

Αποτομές Μεταβάσεις –Διακόνος Θώμας Shelley

Η έναρξη της νέας χρονιάς είναι πάντα μια απότομη μετάβαση. Τα ημερολόγια και τα λογιστικά βιβλία (ή, σήμερα, τα υπολογιστικά φύλλα) κλείνουν και απορρίπτονται - ή αρχειοθετούνται προσεκτικά για μελλοντική αναφορά.

Ακόμη και μέσα στο ρυθμό του εκκλησιαστικού έτους, υπάρχει μια απότομη μετάβαση από τον εορτασμό της γέννησης του Χριστού, του οποίου η Γέννηση «έφερε χαρά στο σύμπαν» σε ένα συγκεκριμένο μέρος σε αυτό το σύμπαν: τον ποταμό Ιορδάνη.

Ο χριστιανός συγγραφέας Nathan Marshall έχει γράψει:

Παροτρύναμε να προχωρήσουμε γρήγορα πέρα από την οικεία σκηνή της γέννησης του Ιησού προς το πιο δύσκολο όραμα της βάπτισής του. Εν ολίγοις, μας ζητείται να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της ίδιας της ζωής, από το ενδιαφέρον για την οικειότητα στο ενδιαφέρον για την κοινότητα.

Η κοινότητα της ενορίας...πρέπει να είναι προετοιμασμένη να σηκώσει τον δικό της σταυρό ενάντια στο κακό και την αδικία όπου κι αν υπάρχουν στον κόσμο. Αυτό μπορεί να φαίνεται σαν ένα σκληρό μήνυμα για την περίοδο των Χριστουγέννων, αλλά, στην πραγματικότητα είναι το μόνο μήνυμα της εκκλησίας ανά πάσα στιγμή, σε όλες τις εποχές.

Υπάρχει, τελικά, μόνο ένα μυστήριο που γιορτάζουν οι Χριστιανοί, το Πασχαλινό μυστήριο, τον θάνατο και την ανάσταση του Ιησού σε μια νέα ανθρώπινη κοινότητα που ονομάζεται «εκκλησία».

Οι μήνες Ιανουάριος και Φεβρουάριος θα εμπίπτουν στο γενικό περίγραμμα του κλεισίματος του κύκλου της Γέννησης και της πλήρους εμπειρίας του Τριωδίου της Σαρακοστής. Πράγματι, η απόδοσης της εορτής των Εισοδίων του Κυρίου μας (που εορτάζεται την 40ή ημέρα μετά τα Χριστούγεννα) θα συμπέσει με την Κυριακή του Φαρισαίου και του Τελώνη—την αρχή της προετοιμασίας για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή που, φυσικά, είναι η ίδια, η προετοιμασία για το Πάσχα.

Καθώς προχωράμε γρήγορα σε αυτές τις εποχές της μετάβασης, η ζωή της κοινότητάς μας θα αντιμετωπίσει όχι μόνο τις ετήσιες χειμερινές προκλήσεις των καιρικών συνθηκών και τις προετοιμασίες για το Φεστιβάλ, αλλά επίσης, φέτος, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, η διοργάνωση Μητροπολίτικης τουρνουά μπάσκετ της GOYA λιγότερο από ένα δεκαπενθήμερο μετά τα Θεοφάνεια.

Και με τις δύο αυτές προσπάθειες: Μία στην οποία παρουσιάζουμε την κοινότητά μας στην ευρύτερη κοινότητα της περιοχής του York, και το άλλο στο οποίο παρουσιάζουμε την κοινότητά μας στις συντροφικές κοινότητες της Μητρόπολης μας «το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε».

Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να στηριχθούμε στα θεμέλια της πίστης μας, στη συνέργεια του να προσφέρουμε τον εαυτό μας με χαρά στην υπηρεσία Εκείνου «Ο οποίος δεν ήρθε για να υπηρετηθεί αλλά για να υπηρετήσει», Αυτού που καταδέχτηκε να περιτμηθεί κατά τη σάρκα την όγδοη ημέρα. Αυτού ο οποίος ως εκπληρωτής του Νόμου παρουσιάστηκε στο Ναό με υπακοή στον Νόμο, και Ο οποίος έλαβε το βάπτισμα ενός αμαρτωλού που δεν Του άξιζε για να προοιωνιστεί το Βάπτισμα σε θάνατο και Ανάσταση που οδηγεί στην Αιώνια Ζωή που επιθυμούμε.

Αυτός μας έχει δώσει τον καλύτερό του εαυτό.

Σε αυτό το νέο έτος, στο πνεύμα της ευχαριστίας: Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε.

«Λάμπρυνόν μου τὴν ψυχήν, καὶ τὸ φῶς τὸ αἰσθητόν, ὅπως ἴδω καθαρῶς, καὶ κηρύζω σε Θεόν.» — Ενάτη Ωδή των Μεγαλυνάριων της Εορτής της Υπαπαντής στον Όρθρο





Page 12 The Ladder

VASILOPITA CUTTING

Community Vasilopita Cutting Κοπή Βασιλόπιτας



Sunday, January 12, 2025

Please join us in celebrating the New Year by bringing a vasilopita to share with our community during coffee hour.



Ελάτε να γιορτάσουμε την Πρωτοχρονιά φέρνοντας μια βασιλόπιτα να τη μοιραστούμε με την κοινότητα την ώρα του καφέ.

Goya basketball tournament



VOLUNTEERS NEEDED

Contact
Val Kauffman (717) 332-2739
Lola Lamnatos (717) 395-6061

EASTER CARD

Community Pascha Card - Κοινοτική Πασχαλινή Κάρτα

2252525252525253

It's that time of year when we as a Community come together and share our warm Pascha wishes through a Community Easter Card



Είναι αυτή η στιγμή του χρόνου που μοιραζόμαστε τις θερμές πασχαλινές ευχές μας μέσω της Πασχαλινής Κάρτας

** Minimum Donation: Individual/Family \$25, $\Delta\omega\varrho\epsilon\dot{\alpha}$ \$25 **

Your donation can be mailed or brought to the church office
** NO later than Sunday, March 16, 2025 -Προθεσμία Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025 **

Make checks payable to:

Greek Orthodox Church of the Annunciation 2500 Pine Grove Rd - York, PA 17403

Thank you for your generous support! Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!

Your Name/Ονομα:	

Name as you would like it to appear in the Paschal Card Το όνομά σας όπως θα θέλατε στην κάρτα

Please print clearly - Εκτυπώστε καθαρά

EASTER LILY DONATIONS



Easter Lily Donations \$30 per plant

For those interested in making a donation to decorate the Narthex and Sanctuary for Pascha, please fill out the information below...

<u>Deadline to order is: Sunday, March 30th</u> Please contact the office at 717-741-4200 or

Email: annunciationyorkpa@gmail.com with any questions or to place your order

We thank you for your support!

Name:	
In Memory of :	
For The Health of:	
	Number of plants: Total:

Mail Checks to: Greek Orthodox Church of the Annunciation 2500 Pine Grove Rd - York, PA 17403

EASTER DONATIONS



Η περίοδος της Μεγάλης Σαρακοστής και του Πάσχα πλησιάζει και για άλλη μια φορά σας ζητάμεδωρεές για τον στολισμό της Εκκλησίας μας κατά την περίοδο της Σαρακοστής και του Πάσχα. Σας ευχαπριστούμε για τη γενναιοδωρία και υποστήριξή σας!

Salutations to the Virgin Mary (4 icons) - \$70 each
DONATED March 7 March 14 March 21 March 28
Flowers for the Sunday of Orthodoxy Icon - \$70
Flowers for the St. Gregory Palamas Icon - \$70
Flowers for the Veneration of the Cross Icon - \$70
Daffodils/Jonquils for Veneration of the Cross DONATED
Flowers for the Annunciation Icon and Iconostasion DONATED
Flowers for the St. John Climacus Icon - \$70
Flowers for the Akathist Hymn Icon - \$70
Flowers for the St. Mary of Egypt Icon - \$70
Flowers for the Saturday of Lazarus Icon - \$70
Flowers for the Palm Sunday Icon - \$150
Palms for Palm Sunday Crosses & Palm décor for Church - \$350
Vayia for Holy Saturday morning service - \$250
Flowers for the Bridegroom Icon - \$150
Six potted plants for Bridegroom service - \$100
Flowers for the Last Supper Icon - \$70
Twelve candles for Twelve Gospels, Holy Thursday - \$120
Flowers for the Crucifixion Icon - \$100
Wreath for the Crucifixion DONATED
Potted flowers for Crucifixion (20 plants) - \$300

EASTER DONATIONS CON'T

The Great Lent and Easter Season is approaching quickly and once again we are asking for your contributions and donations towards the adornment of our Church during the Lenten and Pascha season. Your support and generosity is greatly appreciated!

Η περίοδος της Μεγάλης Σαρακοστής και του Πάσχα πλησιάζει και για άλλη μια φορά σας ζητάμεδωρεές για τον στολισμό της Εκκλησίας μας κατά την περίοδο της Σαρακοστής και του Πάσχα. Σας ευχαπριστούμε για τη γενναιοδωρία και υποστήριξή σας!

	Flowers for the Apokathelosis Icon - \$100
	Flowers for the Kouvouklion - \$2,500 / 25 donations of \$100 each
	Rose Petals for Kouvouklion - \$70
	Flowers for the Myrrh-Bearers Icon - \$70
	Flowers for the Resurrection Banner DONATED
	Flowers for the Resurrection Icon DONATED
	Wreath for the Resurrection DONATED
	Priest's Anastasi Candle and Incense - \$350
	Altar Anastasi Candle - \$250
	Flowers for the Christ Icon in Narthex - \$225
	Flowers for the Feast Day of St. George Icon DONATED
	Flowers for the Theotokos of the Life-giving Spring Icon - \$70
	Flowers for the St. Thomas Icon DONATED
Ple	ease call or email the Church office ASAP if you are interested in donating .

717-741-4200 OR annunciationyorkpa@gmail.com

Please indicate if your donation is "In Memory of" or "Health of" someone

Items for donation are fulfilled VERY FAST!

Thank you for you generosity!

LAGANES

Annunciation York Goya Lagana Sale

As we approach Great Lent, it's our tradition to consume laganes on Clean Monday. The Goyans are selling laganes as part of their fundraising efforts.

\$8 each or 2 for \$15 (with or without sesame seeds)

Orders Due by Sunday, February 16, 2025

Pick up is Sunday, March 2nd in the social hall after Divine Liturgy

Goya members will be taking orders on Sundays after Liturgy

or Contact: Alisa Panopoulos at 717-880-0140 or appanop@comcast.net to place your order



Καθώς πλησιάζει η Μεγάλη Σαρακοστή, Παρακαλούμε βοηθήστε την Γκόγια αγοράζοντας τις παραδασιακές λαγάνες για την Καθαρά Δευτέρα.

Κόστος: \$8 γία μία ή \$15 για δύο (με ή χωρίς σουσάμι) Παραγγελίες μέχρι την Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου

Η παραλαβή γίνεται την Κυριακή, 2 Μαρτίου στην κοινωνική αίθουσα μετά τη Θεία Λειτουργία

Η Γκόγια θα λαμβάνουν παραγγελίες τις Κυριακές μετά τη Λειτουργία ή Επικοινωνία με την: Αλίσα Πανοπούλου στο 717-880-0140 ή appanop@comcast.net για να κάνετε την παραγγελία σας

LENTEN SPREADS

Annunciation York Philoptochos Lenten Spreads - Σαρακοστιανά

*Pre-order by Sunday, February 23rd
*Orders will be taken on Sundays after Liturgy
*Pick up on Sunday, March 2nd

Thank you for supporting the Philoptochos! Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Vegetarian hummus– Χούμους (Chickpeas)



Melitzanosalata-Μελιτζανοσαλάτα (Eggplant) \$12 (8oz)



To order call: Marina Rontiris 717-332-3809 or Kathy Rodas 717-873-2818 *Payment by cash or check made to Greek Ladies Philoptochos*

Olive Tapenade-Ταπενάδα ελιάς \$12 (8oz)



Taramasalata-Ταραμοσαλάτα
Fish Roe
\$16 (8oz)



January 2025

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
			Feast Day Of St. Basil 8:30 am Orthros 9:45 am Div Liturgy Office Closed	2	Royal Hours of Theophany 4:00pm	4
Sunday Before The Epiphany 8:30 am Orthros 9:45 am Divine Liturgy Great Vespers 6:30pm	Holy Theophany 8:30 am Orthros 9:45 am Div. Liturgy Blessing of Waters	St. John the Baptist 8:30 am Orthros 9:45 am Div. Liturgy	8 Greek School 5pm-6:30pm Greek Dance 5:30pm-6:30pm 6:30pm-7:30pm	9 Greek School 5pm-7pm	10	11
Sunday After Epiphany 8:30 am Orthros 9:45 am Divine Liturgy Vasilopita Cutting * Philoptochos Meeting	13	14 Greek School 5pm-7pm	Greek School 5pm-6:30pm Greek Dance 5:30pm-6:30pm 6:30pm-7:30pm	16 Greek School 5pm-7pm	St. Anthony the Great 8:30 am Orthros 9:45 am Div. Liturgy Goya Basketbal	Sts. Athanasios & Cyril 8:30 am Orthros 9:45 am Div. Liturgy
19 12th Sunday of Luke 8:30 am Orthros 9:45 am Divine Liturgy Goya Basketball Tournament	20 Martin Luther King Jr. Day Office Closed	21 Greek School 5pm-7pm	Greek School 5pm-6:30pm Greek Dance 5:30pm-6:30pm 6:30pm-7:30pm	23 Greek School 5pm-7pm	24	St. Gregory the Theologian 8:30 am Orthros 9:45 am Div. Liturgy
26 15th Sunday of Luke 8:30 am Orthros 9:45 am Divine Liturgy	27	28 Greek School 5pm-7pm	Greek School 5pm-6:30pm Greek Dance 5:30pm-6:30pm 6:30pm-7:30pm	Synaxis of the Three Hierarchs 8:30 am Orthros 9:45 am Div. Liturgy Greek School 5pm-7pm	31	

Ιανουάριος 2025

Κυο	Δευ	Τοι	Τετ	Πεμ	Παο	Σαβ
	1		1 Αγίου Βασιλείου 8:30 πμ Όφθοος 9:45 πμ Λειτ. Γοαφείο Κλειστό	2	3 Βασιλικές Ώρες Θεοφανείων 4:00 μμ	4
5 Παραμονή των Θεοφανίων 8:30 πμ Όρθρος 9:45 πμ Λειτ. Μέγας Εσπερινός 6:30 μμ	6 Αγ. Θεοφάνεια 8:30 πμ Όρθρος 9:45 πμ Λειτουρ. Μέγας Αγιασμός	7 Αγ. Ιωάννου του Ποοδοόμμου 8:30 πμ Όρθος 9:45 πμ Λειτ.	8 Ελληνικό Σχολείο 5μμ-6:30μμ Ελληνικός Χορός 5:30μμ-6:30μμ 6:30μμ-7:30μμ	9 Ελληνικό Σχολείο 5μμ-7μμ	10	11
12 Κυφιακή μετά τά Φωτα 8:30 πμ Όρθοος 9:45 πμ Λειτ. Κοπή της Βασιλόπιτας Φιλόπτωχος Συνάντηση	13	14 Ελληνικο Σχολείο 5μμ-7μμ	15 Ελληνικό Σχολείο 5μμ-6:30μμ Ελληνικός Χοφός 5:30μμ-6:30μμ 6:30μμ-7:30μμ	16 Ελληνικό Σχολείο 5μμ-7μμ	17 Αγ. Αντωνίου του Μέγα 8:30 πμ Ορθφος 9:45 πμ Λειτουφ.	18 Αγ. Αθανασίου και Κυφίλλου 8:30 πμ Όφθφος 9:45 πμ Λειτουφ.
19 Κυφιακή ΙΒ΄ Λουκά 8:30 πμ Όφθφος 9:45 πμ Λειτ. Goya Basketball Tournament	20 Martin Luther King Jr. Day Γοαφείο Κλειστό	21 Ελληνικό Σχολείο 5μμ-7μμ	22 Ελληνικό Σχολείο 5μμ-6:30μμ Ελληνικός Χοφός 5:30μμ-6:30μμ 6:30μμ-7:30μμ	23 Ελληνικό Σχολείο 5μμ-7μμ	24	25 Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου 8:30 πμ Όρθρος 9:45 πμ Λειτουρ.
26 Κυ ρ ιακή ΙΕ΄ Λουκά 8:30 πμ Όρθρος 9:45 πμ Λειτ.	27	28 Ελληνικό Σχολείο 5μμ-7μμ	29 Ελληνικό Σχολείο 5μμ-6:30μμ Ελληνικός Χοφός 5:30μμ-6:30μμ 6:30μμ-7:30μμ	30 Των Τοιών Ιεφαρχών 8:30 πμ Ορθρος 9:45 πμ Λειτουρ. Ελληνικό Σχολείο 5μμ-7μμ	31	

February 2025

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
						1
Presentation of our Lord 8:30 am Orthros 9:45 am Divine Liturgy	3	4 Greek School 5pm-7pm	5 Greek School 5pm-6:30pm Greek Dance 5:30pm-6:30pm 6:30pm-7:30pm	6 Greek School 5pm-7pm	7	8
9 16th Sunday of Luke 8:30 am Or- thros 9:45 am Divine Liturgy Gregory Anstine Memorial Luncheon	10	11 Greek School 5pm-7pm	Greek School 5pm-6:30pm Greek Dance 5:30pm-6:30pm 6:30pm-7:30pm	13 Greek School 5pm-7pm	14 Happy ine's Valentine's Day	15
16 17th Sunday of Luke 8:30 am Orthros 9:45 am Divine Liturgy	17 HAPPY PRESIDENT'S DAY	18 Greek School 5pm-7pm	Greek School 5pm-6:30pm Greek Dance 5:30pm-6:30pm 6:30pm-7:30pm	20 Greek School 5pm-7pm	Food Festival 11am - 8pm GREEK	First Saturday of Souls 8:00 am Orthros 9:15 am Div. Liturgy Food Festival 11am - 8pm
Meatfare Sunday 8:00 am Orthros 9:15 am Divine Liturgy GRIER SUNDAN 11am –7pm	24 Office Closed	25 Greek School 5pm-7pm	26 Greek School 5pm-6:30pm Greek Dance 5:30pm-6:30pm 6:30pm-7:30pm	27 Greek School 5pm-7pm	28	

Φεβρουάριος 2025

Κυο	Δευ	Τοι	Τετ	Πεμ	Παο	Σαβ
						1
2 Υπαπαντή του Κυφίου 8:30 πμ Όρθρος 9:45 πμ Λειτ.	3	4 Ελληνικο Σχολείο 5μμ-7μμ	5 Ελληνικό Σχολείο 5μμ-6:30μμ Ελληνικός Χοφός 5:30μμ-6:30μμ 6:30μμ-7:30μμ	6 Ελληνικό Σχολείο 5μμ-7μμ	7	8
9 Κυφιακή ΙΣΤ΄ Λουκά 8:30 πμ Όφθφος 9:45 πμ Λειτ. Γεύμα στην μνήμη του Gregory Anstine	10	11 Ελληνικο Σχολείο 5μμ-7μμ	12 Ελληνικό Σχολείο 5μμ-6:30μμ Ελληνικός Χοφός 5:30μμ-6:30μμ 6:30μμ-7:30μμ	13 Ελληνικό Σχολείο 5μμ-7μμ	14 Happy ine's Valentine's Day	15
16 Κυφιακή ΙΖ΄ Λουκά 8:30 πμ Όφθφος 9:45 πμ Λειτ.	HAPPY PRESIDENT'S DAY	18 Ελληνικό Σχολείο 5μμ-7μμ	19 Ελληνικό Σχολείο 5μμ-6:30μμ Ελληνικός Χοφός 5:30μμ-6:30μμ 6:30μμ-7:30μμ	20 Ελληνικό Σχολείο 5μμ-7μμ	21 Φεστιβάλ 11πμ -8 μμ GREEK Festiva	22 1ον Ψυχοσαββατον 8:30 πμ Όρθοος 9:45 πμ Λειτουο. Φεστιβάλ 11πμ –8 μμ
23 Κυφιακή Της Άπόκφεω 8:00πμ Όρθφος 9:15πμ Λειτ. GREEN Φεστιβάλ 11πμ –7μμ	24 Γοαφείο κλειστό	25 Ελληνικό Σχολείο 5μμ-7μμ	26 Ελληνικό Σχολείο 5μμ-6:30μμ Ελληνικός Χοφός 5:30μμ-6:30μμ 6:30μμ-7:30μμ	27 Ελληνικό Σχολείο 5μμ-7μμ	28	

Page 24 The Ladder

FOOD FESTIVAL

مع ردی می می می می می می می می می می



February 21-22-23, 2025

FRIDAY & SATURDAY: 11AM-8PM
SUNDAY: 11AM-7PM





Saturday, Jan 25 - Pastitsio 7:00am

Saturday, Feb 8 - Tzatziki 8:00am

Sunday, Feb 9 - Portion tzatziki 12:00pm (Goya)

Tuesday, Feb 11 - Koulourakia 9:00am

Friday, Feb 14 - Baklava 9:00am

Saturday, Feb 15 - Baklava 9:00am

Sunday, Feb 16 - Portion tzatziki 12:00pm (Goya)

Wednesday, Feb 19 - Bake almond cookies 1:00pm

Wednesday, Feb 19 - Set up hall 5:30pm

وق النواقي الن

Thursday, Feb 20 - Package pastries 6:00pm (Goya)
Tuesday, Feb 25 - Break down hall 6:00pm

TAX FORM REQUEST - AITHΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ



To cut down on printing and postage of unwanted documents, please contact the church office by phone at 717-741-4200 or email (annunciationyorkpa@gmail.com) if you would like an end of year statement for tax purposes.

We can forward one to you via email or mail.



Για να περιορίσετε την εκτύπωση και την ταχυδρομική αποστολή ανεπιθύμητων εγγράφων, επικοινωνήστε με το γραφείο της Εκκλησίας τηλεφωνικά στο 717-741-4200 ή email (annunciationyorkpa@gmail.com) εάν θέλετε μια δήλωση τέλους έτους για φορολογικούς σκοπούς. Μπορούμε να προωθήσουμε ένα σε εσάς μέσω email ή μέσω ταχυδρομείου.

PARISH COUNCIL - ENOPIAKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Parish Council Meeting: November 6, 2024

<u>Present:</u> Father Andrew Tsikitas, Lola Lamnatos, George Karanicolas, Kelly Sheasley, Maria Skouras, Pete Harmantzis, Dr. Nick Agapis, Tom Livaditis, Zach Harmantzis, Chris Barakos, Nick Barakos, Toli Vainas.

1. Prayer and Father's Opening Remarks

- -The meeting began at 7:05 pm with a prayer by Father Andrew. -Many events are being planned for the holiday season. The GOYA tournament is also scheduled to be hosted by our community in January, and the Metropolis sent an email about having about 14 parishes attend. -The General Assembly will be held on 11/17/24 and the mailing has gone out. The November bulletin has also been sent out.
- **2.** <u>Approval of Minutes for October 9, 2024</u> - A motion was made by Nick A. to approve the minutes. The motion was seconded by Zach H. and the minutes were approved.

3. President's Report

-Lola went over the correspondence, which included a thank you card from the Papatsounis family for sending flowers for the funeral. -The St. Nicholas visit and breakfast will be on 12/7/24, which will also be the children's craft day. -Jan will be holding a craft night in November to make ornaments which will be used for the Church Christmas tree. Attendees will also be able to take a craft home. We will try to plan a bingo night in January, as this was a popular event in the past. Waiting to get confirmation for another paint night.

4. Treasurer's Report

- The account balances were given by Kelly S. There is \$84,861.66 in the checking account, \$113,361.65 in the money market account, \$61,310.57 in special projects, \$457.25 in the scholarship fund, \$1,901.72 in the online account, \$5940.24 in the philanthropy account and \$2,372.43 in the camp scholarship. The 2025 budget will be presented at the General Assembly. We will need up to \$20,000 for electrical upgrades and about \$20,000 to move the dishwasher to another area and use the current dishwasher room as a prep area.

5. Grounds & Maintenance

- Ceiling tiles need to be replaced in the altar.
- -The leak outside the Greek School room still needs to be addressed.
- -The windows in the Church need to be sealed and this should be a priority. Also, the decorative façade outside the Church needs to be repaired if we can find someone to do this type of work.
- The security and fire alarm systems are online now and seem to be working fine.

6. Food Festival Update

- The committee will be meeting next week.
- Agreed to keep the festival in October for 2025 with the dates being 10/03-10/05.
- -We are looking to add a new vendor for pastries to add to what we are currently getting.

7. Stewardship Committee & Social Committee Update

-Discussed working more on Stewardship in the upcoming year. Will discuss the formation of a committee at the General Assembly. We have collected \$93,000 of our \$100,000 goal for the year.

8. Tech & Security Update

- -We need to discuss the use of the new security system at the next General Assembly so the community knows who can gain access to the church and when. We also need a plan in case of an emergency
- 9. Old Business The General Assembly is scheduled. We will provide lunch for everyone.

10. New Business

- -We will obtain 4 First Aid kits to keep in different areas of the building.
- -Discussed sending out the Ladder bi-monthly instead of on a monthly basis.

Next meeting scheduled for December 11, 2024. The meeting ended at 8:40 pm with a prayer by Father Andrew.

STEWARD UPDATE, 2024 — ANAΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ, 2024 (As of Dec 18, 2024)

Dr & Mrs George Agapis M/M John Agapis Dr & Mrs Nicholas Agapis Dr & Mrs Steven Agapis M/M Evangelos Aggelis M/M Anthony Anstine M/M Vasilios Anstine Ms Anita Asimos Ms Lynnette Aughenbaugh Ms Magdalene Avgeriou Mr Christopher N Barakos M/M George Barakos M/M John G Barakos M/M Nick G Barakos M/M Jesse Benefiel M/M Mark Bittner M/M Matthew Bittner Ms Angie Bouras M/M Colin Burtner Ms Maria Carrieri M/M Colin Burtner M/M Adrian Calugar GySgt & Mrs Stavros Chantiles M/M Georgios Chasiakis Ms Vasilia Chiadis M/M Takis Cologer M/M Dimitri Daglaris M/M Christopher Dalaperas Mr Georgios Dalaperas & Ms Laura Good M/M Nestoras Dalaperas M/M Chris Demetriades M/M Alex Daoularis M/M Dionisios Daoularis Mr George Drivas & Ms Hannah Culp Ms Sophie Eppley M/M Steven Eppley M/M Garrett Finke Mrs Elvira Franzis Ms Irene Franzis Dr & Mrs Constantine Gekas M/M Steven Gekas & Alex Mr. William Gekas M/M Robert Gentzler Miss Athanasia Georgakopoulos Mr George K Georgakopoulos M/M Kostas Georgakopoulos M/M Nick Georgakopoulos M/M George Georgaras Ms Nickey George Mr Andreas Giourtis Mr Efstathios Gogonas Ms Helen Gogonas

M/M George Haritos M/M Panagiotis Harmantzis M/M Zaharias Harmantzis Drs George & Joan Hayes Ms Chrysoula Hioutis M/M Bill Hondos M/M Florin Ionescu M/M Paul Kanellakis M/M Philip Kapsalis M/M Stavros Karabas M/M Nick Karageorgos Mr Vasilios Karageorgos Ms Irini Karambas M/M George Karandrikas M/M Athanasios Karanikas M/M George Karanicolas M/M Odisefs Karanicolas Mrs Valerie Kauffman M/M Mike Keriazis M/M Nathan Keys M/M Billy Kocoronis Ms Eleni Kocoronis M/M Gus Kocoronis Mr Harry Kocoronis M/M Constantine Kokos M/M John Kolakoglu M/M Anastasios Koliofotis Ms Niki Kordatou M/M Vasilios Kostarelos M/M Spiros Kourliouros Miss Evy Koutsokostas M/M Theodore Koutsokostas Mr Yanni Koutsokostas M/M Alexander Kouvatsos Dr Peter Kouvatsos Mr Chris Lainas Mr Fotios Lamnatos Mr John Lamnatos Ms Lola Lamnatos Ms Sotiria Lamnatos Dr & Mrs George Lapes M/M Daniel Lewis Atty Dorothy Livaditis Drs Gus & Sophia Livaditis M/M John T Livaditis Dr Laura Livaditis Dr & Mrs Nicholas Livaditis M/M Thomas Livaditis M/M Bill Mallas

M/M Konstantine Mallas

M/M Thomas Mandras

M/M Aristidis Mantzavas

Ms Leah Mallas

M/M Athanasios Margetas Attys George H Margetas & Kelley Margetas Drs George & Tricia Margetas M/M Harry Margetas M/M Petros G Margetas M/M Sotirios Margetas Ms Vasiliki Marros Mr Demetrios Masgalas Dr. Tassia Masgalas Mr Tony Masgalas Ms Georgia Mavros M/M Thomas Meligakes Ms Konstantina Merikas M/M Constantine Minetos M/M Gregory Nauss Ms Alisa Nicoara M/M Eleftherios Nicozisis Dr & Mrs Nicholas Pandelidis M/M Bill Panopoulos M/M Dimos Papageorgiou Mr George Papageorgiou Miss Katerina Papageorgiou M/M Chirss Papayannis M/M Panagiotis Pavlou Dr & Mrs Eric Pienschke M/M James Plakas M/M Tony Plakas M/M Athanasios Polychronis Ms Donna Polychronos M/M Dino Pritsios Ms Katherine Rodas Miss Marianna Rodas Mr Sammy Rodas M/M Socratis Rodas Ms Marina Rontiris M/M Arcelio Rosario M/M Chris Sacarellos M/M Themistokles Sacarellos M/M John Sagonas Mr Dino Sgagias M/M Chris Saltos M/M Jeremy Schwartz Mr Caleb Schwenk & Ms Paige Cottrell Mrs Julie Sekeres M/M George Sgagias M/M James K Sgagias M/M KJ Sgagias Mr Kostas G Sgagias Ms Magdalene Sgagias

Rev. Deacon Thomas & Diakonissa Janet Shelley Ms Maria Siakavellas M/M Gerasimos Sideras M/M Louis Skeparnias M/M George V Skouras Ms Golfo Skouras Ms Maria K Skouras Ms Maria V Skouras Ms Roula Skouras M/M Stavros Skouras M/M Alexander Smolskiy Mr Gennadiy Smolskiy Ms Anita Spanakis M/M James D Spanos M/M James St. John Mr George Stantzos M/M Jedidiah Steele Ms Athena Stem M/M John Sterns M/M Thomas Stratis Mr George Touras M/M George Triantafyllou Ms Evgenia Tsaganis Ms Kiriaki Tsaganis Mr Nikos Tsaganis Fr Andrew & Presvytera Katherine Tsikitas M/M Emmanuel Tsoflias M/M Luke Tsoflias Ms Aglaia Tsogas M/M Emmanuel Tsogas M/M Konstantinos Tsoukalis M/M John Tsoukalos Mr Charley Talbert & Mrs Anna Papayannis M/M Apostolos Vainas M/M Vasilios Vainas Ms Katherine Valakis Ms Zoi Valakis M/M Derek Vanino M/M Athanasios Vellios Ms Joanna Vellios Mr Nick Vellios Ms Alexis Vergara Ms Efthimia Vlahos Mr Nikolaos D Vlahos M/M Dustin Walker M/M Nathan Walker M/M Donald Wall Ms Olympia Wilson

M/M Stephen Sheasley Mr John Shelley



GREEK ORTHODOX CHURCH OF THE ANNUNCIATION

2500 Pine Grove Road York, Pennsylvania 17403

RETURN SERVICE REQUESTED

Non-Profit Organ.
U.S. Postage
PAID
Permit No.68
YORK, PA

The Ladies Philoptochos Society of Annunciation, York Is Sponsoring a



Sunday, March 23rd

Immediately following Divine Liturgy in the Church Hall Proceeds from this Luncheon will help many local charities

**More details to follow.....